



Solidaritet

Tekst Carsten Elert
Foto Lise Blom & Carsten Elert

Vi bygger en skole!

LO Faglige Seniorer støtter opførelsen af en skole i landsbyen Biry i det afrikanske land Mali. Læs Carsten Elerts frontberetning fra opstarten af byggeriet.



Vi er på vej til Biry i Dogonland i Mali for at bygge en skole. Floden Bafing flyder lige foran os. Vi skal sejles de 300 meter over med en lille færge. Der ligger kun nogle mindre både, der kan sejle personer og knallerter over, og vi skal have

vores GF Toyota Landcruiser på et par tons med. Så motorfærgen må tilkaldes.

Færgens motor er dog gået i stykker, men det er ikke noget stort problem. Et par stærke mænd stager blot færgen over. Men lige nu ligger den lidt længere oppe af kysten. Først skal den over på den anden side med et læs køer, så skal den tilbage til det samme sted med en bil, og så kommer den og henter os.

I mellemtiden kan vi slappe af en god times tid. Et par kvinder er ved

at vaske tøj og rense majs. Et barn bliver vasket under højlydte protester. Der bliver også gået hårdt til værks. Megen sæbe og kraftig skrubning fra top til tå. En mand er kommet med sin æselkærre med dunke for at hente vand. En anden mand tilbyder – mod betaling naturligvis – en sejltur, hvor vi kommer hen og ser flodheste. Vi takker nej.

Vores chauffør, Sheick Oumar, renser de ti fisk, han lige har købt. Dem skal vi spise i aften sammen med varanen, som han tidligere på dagen skød med en hjemmelavet

slangebøsse og de glaskugler, som han har lommerne fulde af. Han forærer resterne af vores mad fra i går til de to kvinder, der vasker tøj. Vi fik kikærtesalat med løg og hvidløg samt pasta med frisklavet tomatsovs. Tilberedt over bål.

Vi havde slået lejr tæt op ad banelinjen – men under voldsom protest fra Oumar. Det var ikke et godt sted at være, mente han. Der er små pygmæmænd i området, og de kan være farlige. Og området er i øvrigt forhekset. Vi overlevede i teltet, mens Oumar sov trygt i bilen.

En stor fest

Færgen kommer, og vi bliver staget over. Vi skal nu køre mere end 200 kilometer i et terræn, hvor landcruiseren virkelig kommer på arbejde. Jeg er meget i tvivl, om vi er på rette vej – men så står der pludselig to unge drenge med en cykel midt i ingenmandsland. De har ventet på os i ti timer og skal vise os vej de sidste 40 kilometer.

Da vi kommer til Biry, bliver vi modtaget af landsbyens mænd, der affyrer deres hjemmelavede geværer op i luften. Vi er ventet,



Fakta

Mali har cirka 13 millioner indbyggere og har været et demokrati siden 1992. Den nordlige del af landet består af Sahara. Dogonlandet ligger få hundrede kilometer fra Sahara, og her er der et barskt klima. Regntiden, som alle er afhængige af, varer to til tre måneder årligt. Regnen er udeblevet nogle år, og da den kom i 2011, var det senere end tidligere år. Det gav problemer rent madmæssigt.

og der er lagt op til fest. En stor én, der skal vare i dagevis.

Det er her, skolen skal bygges. Af lokale mennesker og af lokale materialer. Der bor 529 indbyggere, og der er ingen elektricitet, ingen telefonforbindelse eller butikker.

Den nærmeste skole ligger i nabolandsbyen Tanga – det er to timers hård vandring op og ned ad klipper. Her går fem elever fra Biry i skole, og deres forældre betaler for, at de kan bo hos familier i Tanga, så de ikke skal gå frem og tilbage hver dag.



Så Biry mangler en skole! I det hele taget mangler der skoler i Mali. Landet er det niende mindst udviklede land i verden ifølge FN. Skal der ændres på det, skal der blandt andet undervisning til. Biry ligger langt ude, så byen er ikke højt prioriteret. Det koster dyrt at skulle sende embedsmænd og materialer ud for at bygge og starte en skole her.

Lokalt initiativ

Derfor er det lokale initiativ løsningen. Vi kommer for at være med til at sætte det i gang ved hjælp af indsamlede midler fra Danmark. I løbet af et års tid skal skolen stå helt færdig, og alle børnene skal i skole. De glæder sig. Der er stor prestige i at komme i skole. Alle ved, at undervisning og viden er

muligheden for, at man kan blive til noget her i livet. Vi er her for at være med til at styre opstarten af byggeriet. Det kommer de næste fem dage til at gå med, og det lykkes faktisk at få sat gang i selve byggeriet, inden vi skal hjemover.

Den sidste aften, før vi rejser, spiser vi hirsegød sammen med alle i landsbyen. Vi bor nedenfor byen, og en stor skorpion ruller på sin karakteristiske facon forbi vores bålplads. Sheick Oumar springer op og prøver at vende skorpionen med et par pinde samtidig med, at han fremsiger en masse bønner. Jeg gør kort proces ved at trampe på den. Oumar sender mig et bebrejdede blik.

Skolebyggeriet er sat i gang, og vi skal nu tilbage mod Bamako, hovedstaden i Mali. En køretur på 800 kilometer...

Støt skolen

På www.skolenibiry.dk kan du læse meget mere om skoleprojektet i Mali. Du kan blandt andet se, hvordan du melder dig ind i den danske støtteforening, og hvordan du kan bidrage til skolen.



LO Faglige Seniorer

LO Faglige Seniorer støtter Skolen i Biry

